

†
Bid voor de zielerust
van de Heer

ROBERT ROMEYNS

weduwnaar van Mevrouw
AUGUSTA DOCLO

geboren te Nederbrakel, op 1 oktober 1907 en er
godvruchtig overleden, op 23 april 1974,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Ik ben kwijnende geworden, en dagen en
maanden heeft de ziekte mij ondermijnd! Met
volle geduld heb ik alles aanvaard omdat God
het zo heeft gewild. Zijn Heilige Wil geschiede.

Liefde en plichtbesef hadden reeds heel zijn
leven gedragen, nu voerden ze hem tot aan de
dood.

Nooit had hij zich veel gespaard, altijd was hij
een zorgzame vader en echtgenoot geweest,
steeds bekommerd om het welzijn van al de zij-
nen en om zich dienstvaardig te tonen voor ge-
buren en vrienden.

Dierbare kinderen, gij zijt de vreugde van mijn
leven geweest; dank voor alles!

Wat was het goed in liefde samen te blijven.
Dank u voor uw zorg.

Mijn lieve kleinkinderen, blij zonnestraal in lief
en leed voor allen rondom u, zo wordt uw leven
schoon. Beste familie en vrienden, ik dank u voor
uw sympathie, ik dank u voor uw gebed. Vergeet
onze overleden niet, misschien nog het minst zij
aan wie niemand denken wil.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Begrafenissen De Vos & Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Etienne VERSTRAETE-ROMEYNS, kinderen en
kleinkinderen,
Heer en Mevrouw Roger LOISEAU-ROMEYNS,
Heer Hubert LOISEAU en verloofde Mevrouw Anne VERLEYEN,
De families ROMEYNS, TRUYEN, DOCLO en POLLART,

danken U voor de blijken van innige deelneming