

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ROSALIE ROMEYNS

weduwe in 1e huwelijk van Omer DE RUYVER
en in 2e huwelijk van Francies DE TANDT,
geboren te Elst op 2 januari 1882 en er godvruchtig
overleden op 31 oktober 1964.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Sterven is het lot van alle mensen
hier op aarde, maar niemand kent noch
dag noch uur waarop de dood zal ko-
men. Daarom handelt de mens voor-
zichtig, die het uur van zijn dood gedurig
voor ogen houdt en elke dag tot sterven
bereid is.

(Thomas a Kempis)

Heer, de dagen van de mens zijn kort,
het getal van zijn jaren is in uw handen,
Gij hebt aan zijn leven palen gesteld die
hij niet overschrijden kan. (Job. 14, 5)

God zal de mens loon naar werken
geven en iedereen vergelden volgens
zijn handel en wandel.

Dierbare kinderen en familie, hebt
dank voor uw goede zorgen gedurende
mijn lange ziekelijkheid. Niettegenstaan-
de mijn lastige kwaal leefde ik zo ge-
lukkig in uw midden omdat ik mij om-
ringd zag van uw liefdevolle zorgen. De

Heer roept mij nu tot Zich. Treurt niet
om mij, maar bidt vurig voor mijn zie-
lerust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.



De families

ROMEYNS,
DE RUYVER,
DE TANDT,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst