

Wanneer ik langs die lange rij van zerken ga en biddend bij moeders kille graf dan sta, begrijp ik Heer hoe groot Gij zijt en buig mij voor Uw Majesteit.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

## Theodora RONKEL

echtgenote van Jerome THOMAS

geboren te Amsterdam op 6 juli 1925 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Opbrakel op 23 december 1983, gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Enkele uren voor de geboorte van het Kind Jezus in de kerstnacht is een goede moeder en echtgenote, na een jarenlange ziekte, van ons heengegaan. Het onverklaarbare wereldse leven is ten einde, het stort ineen, om van deze aardse duisternis over te gaan naar een nieuw en rechtvaardiger leven in Gods Koninkrijk.

Dierbare echtgenoot en lieve kinderen, samen hebben wij lief en leed gedeeld, samen gezwoegd en geslaafd, kruisen gedragen. En terwijl we naar Jezus voorbeeld op de Calvarieberg ons kruis droegen, soms bespot. Maar zoals de Zaligmaker zelf het zegde, herhalen we ook: „Heer, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen”. Sommigen mogen lang genieten van Jezus feestelijke intocht in Jerusalem. Voor ons echter was de last soms zwaar om dragen. Tientallen wetenschapsmensen hebben mij jarenlang met hun toegewijde liefdevolle zorgen omringd. Helaas niemand kon me helpen. Het is de wil van de Schepper. Geliefde echtgenoot en kinderen, vanuit de hemel bid ik voor u. Leef verder voor el-

kaar en met elkaar en in liefde voor iedereen. Beminde echtgenoot en zoon, vooral u wil ik bijzonder danken voor uw liefde en onwankelbare trouw en verzorging. In angst en nood betrouw steeds hoopvol op God. Gedenk mij in uw gebeden en tot een blij weerzien bij de Heer. Beminde echtgenote, teergeliefde moeder en grootmoeder, ondanks alle gebeurtenissen kwam er nooit een schaduw of klaagwoord op uw lippen. U waart voor ons altijd de behulpzame echtgenote en moeder, voortdurend bekommerd om ons werk, u leefde dagelijks met alles mee. Het is dan ook een zware beproeving u voortaan te moeten missen, want hoe groter de liefde des te harder het afscheid. U zult verder in onze herinnering blijven voortleven tot we eenmaal voor eeuwig verenigd zijn in Gods Heerlijkheid. Jezus, Maria, Jozef spreek voor haar ten beste, die U zo vereerde. Mijn Jezus, barmhartigheid.

Jerome THOMAS, haar echtgenoot ;  
Werner THOMAS-DE VRIEZE en kinderen  
Pedro en Jo,  
Jhonny THOMAS,  
Wilfried THOMAS-ROELAND en zoon Davy,  
William THOMAS-NFCKEBROECK en kinderen  
Astrid en Elsjé,  
haar kinderen en kleinkinderen ;  
De families RONKEL, LEMAITRE  
THOMAS en DE BLEECKER,

danken U voor de bliken van kristelijke deelneming in rouw en gebeden.

Drukk. Darragas, Zwalm - Tel. (055) 49 90 59