

" Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in mij  
gelooft, zal eeuwig leven ".

Tot vroom aandenken aan  
de heer

## **MARCEL RONSE**

echtgenoot van mevrouw  
Nelly Van Der Mijsbrugge

Geboren te Geraardsbergen op 23 juli 1920  
en er godsvruchtig overleden  
op 20 februari 1991, gesterkt door het  
H. Sacrament der zieken.

De families:

RONSE - VAN DER MIJNSBRUGGE  
VAN DER BEKEN - VAN LAETHEM

danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van diep medeleven in hun rouw.  
Dank aan zijn huisdokter HAEGEMAN J.

Hoe zwaar het afsterven van onze dierbare  
overledene ons hart bekomt, toch zoeken wij  
troost in ons geloof dat er eens een blij  
weezien komt.

Met heimwee denken wij terug aan een  
goede vader en een mens waar men kon van  
houden, want hij was een en al bezorgdheid  
en bereid om anderen te helpen. Zijn vrien-  
delijkheid zullen wij niet vlug vergeten.

Zijn laatste jaren waren een lijdensweg die  
hij nochtans moedig gedragen heeft. Zijn  
kruis werd evenwel verzacht door de goede  
zorgen van zijn trouwe echtgenote, voor wie  
geen inspanning teveel was en hierin bijge-  
staan werd door de huisdokter. Betrouwvol  
blijven wij bidden voor hem die ons lief en  
dierbaar was, dat de Heer hem met vaderlijk  
genegenheid mag opnemen in zijn eeuwige  
vreugde. Moge al het goede dat hij gedaan  
heeft in onze herinnering bewaard blijven.

---

Begraaf. Druk. Collier-De Taeye (054) 41.35.00.