

† "Wie in mij gelooft, zal leven
ook al is hij gestorven. ,,

Biddend en dankend om dit rijkgevolde leven
gedenken wij Mevrouw

Marie Josée Irma RONSE

geboren te Ronse op 18 september 1913 en er
godvruchtig ingeslapen op 16 januari 1990,
gesterkt door de ziekenzalving.

Bescheiden en eenvoudig als ze was, is Ma-
ma, zonder iemand te willen storen zachtjes
ingeslapen en heengegaan. Mama had alles
over voor haar man, kinderen en kleinkinderen.
Ze had ze graag rondom zich. Altijd vlugger in
daad, dan in woord, hebben we van mama ge-
leerd, dat anderen belangrijker zijn dan je zelf:
edelhoedigheid was voor haar geen ijdel woord.

Met een kwinkslag kon ze onze vermeende
probleempjes oplossen. Aan haar moed en ster-
ke wil konden wij ons optrekken. Terwijl ze om
haar eigen pijn nooit kloeg, keek mama steeds
uit naar een nieuwe morgen, vol hoop en ver-
wachting reeds voor de komende dag: mama
keek niet achterom, maar zag voorbij donkere
wolken de heerlijke volle zon.

Hei jongen, -zo sprak ze vader aan- we slaan
er ons wel door. Kijk naar mij, bid een Wees-
gegroet, lach naar het leven en het zware juk
zal je al veel lichter wegen.

ROUWLEIDING AELVOET

Liefste make, je kinderen en je kleinkinderen
danken je voor al het goede dat je voor ons
hebt gedaan, voor al de wijze raad die we moch-
ten ontvangen, al het begrip en de liefde, die
we van jou mochten ondervinden, elke dag
opnieuw, de lieve glimlach die niet van je ge-
zicht verdween, je onverzetbare moed en
blijvend geloof in het leven.

Jij blijft in onze gedachte een moeder en groot-
moeder, die een schitterend spoor van goedheid
en liefde nalaat.

Gedenken we make en bidden we met haar
tot O. L. Vrouw van het H. Hart:
Moeder van mijn Heer, laat het einde van mijn
leven op het uwe lijken: ik wil het aan God,
mijn Vader, volledig opdragen en ontvang mij
dan in je moederlijke armen in het uur van de
dood. Amen.

Florent VAN COPPENOLLE,
Roland en Arlette VAN COPPENOLLE-
DEKEYSER,
Eloi en Monique DECOSTERE-VAN COP-
PENOLLE,
Luc en Mimi VAN COPPENOLLE-DE
LAERE,

en hun kinderen,
De families RONSE, BÉATSE,
VAN COPPENOLLE en PROVOST,

*danken U van harte voor de blijken
van oprecht medevoelen.*