

*Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles... en tevreden sterven.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Adriëne RONSSE

echtgenote van de Heer Albert Lodens

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 18 november 1923 en godvruchtig overleden te Gent op 14 december 1987, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Vandaag bidden we dankbaar voor onze lieve moeder die na een langdurige ziekte naar de hemelse Vader is teruggekeerd.

Ze is van ons heengegaan zoals ze altijd was : kalm, in alle stilte.

Ze bekeek alles rustig van op afstand, maar toch met een innemende persoonlijkheid.

Voor haar kinderen was ze de oogappel, voor haar kleinkinderen steeds de bezorgde mémé. Zelfs tijdens haar laatste levensdagen was ze vol interesse voor hun kleine problemen. Haar bezorgdheid zal steeds een troostende herinnering zijn.

Dank je, wij vergeten je nooit...

Lieve echtgenoot, bij dit laatste afscheid wil ik je danken, eenvoudig... zomaar dank je zeggen. Jij was voor mij een enorme steun tot de laatste dag.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dank voor alles waar ik niet direct woorden voor vind. Wees een steun voor jullie vader en pépé.

De families

**RONSSE, DE TURCK,
LODENS, YSEBAERT
danken U.**

Namis : zondag 17 januari 1988 om 9 u.