

VROME GEDACHTENIS AAN  
DE HEER

**Gaston, Leon, Petrus RONSSE**

weduwnaar van

**Mevrouw Marie - Justine BAERT**

echtgenoot van

**Mevrouw Maria LIBBRECHT**

geboren te Eine op 13 oktober 1907 en te Oudenaarde overleden op 19 oktober 1986, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Dat Leon ons zo onverwacht heeft verlaten heeft ons diep geschokt. Daags voordien nog vol levenslust en nog boordevol plannen, is zo plots een einde gekomen aan dat leven, vol bedrijvigheid en vriendschap.

Gans zijn leven was getekend door een taai werklust en een streven om gelukkig te zijn en anderen gelukkig te maken. Als kolenhandelaar was hij een graag geziene vriend. In zijn gezin was hij een goede echtgenoot en vader, die samen met zijn vrouw in lief en leed hun gezin opbouwden tot een geborgen, gezellige thuis, waar het goed was te vertoeven. Naast de vele tijd besteed aan zijn gezin en bedrijf, wist hij zich nog nuttig te maken als bestuurslid van vele verenigingen, die het leven van onze gemeente levendig hielden. Als kerkzanger mocht hij het ereteken van de bisschoppelijke Sint-Bavo-orde ontvangen voor de vele jaren trouwe dienst in de kerk. Als voorzitter van de plaatselijke K. B. G. zette hij zijn beste krachten in om de bond te doen bloeien en de vrije tijd

van onze gepensioneerden zinvol te helpen door te brengen.

Naast zijn eenvoudig, diepe geloofsbeleving was Leon vooral een man van zijn woord. Zijn "ja" was onvoorwaardelijk. Men kon op zijn toezegging bouwen. Rechtgeaard als hij was, zijn hart op de tong kwamen wel eens redetwisten, maar Leon wist toch ten volle mee te werken als hij ingezien had, wat goed was voor de bond.

Fier en gelukkig mocht hij terugblikken op zijn rijk gevuld leven. Zowel in zijn gezin als in de gemeenschap. Nog zoveel wilde hij helpen verwezenlijken. Uit dat rusteloos bestaan heeft God zijn trouwe dienaar naar zich toegevoerd. Bij ons laat hij een grote leemte. De rust, die hij zich hier op aarde niet gunde, moge hij nu eeuwig in Gods nabijheid in vreugde genieten.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor uw genegenheid en steun, voor uw liefdevolle vertrouwen blijf ik u immer dankbaar.

Familieleden, vrienden, buren en medeleden van de bonden, dank voor uw medewerking.

Leden van de K. B. G. : voor de vele gezellige uren samen beleefd, dank ik allen. Vrienden, allen, bidt gij nu voor mijn zielerust.

De families RONSSE, MARTENS, LIBBRECHT,  
BAERT en DE MOOR.

BEDANKEN van harte voor de bliken van kristelijke deelneming.

NAMIS op zondag 16 november 1986 te 9 u. 30.