

Goede en getrouwe dienaar, ga binnen
in de vreugde van de Heer (Mat. 25:21)



Vroom aandenken aan
DE HEER

Georges Raymond Ronsse
weduenaar van Mevrouw
IRMA MORNIE

geboren te Bevere op 20 november 1908 en zacht in de Heer ontslapen in het O.L. Vrouwziekenhuis te Oudenaarde op 5 september 1983, gesterkt door de Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen. Oudstrijder 1940-1945.

Georges heeft zich gedurende vele jaren van naarstige arbeid ingezet voor zijn gezin, niets was hem te veel ook op zijn werk. Schone dagen heeft hij mogen doorbrengen met vrouw en kinderen. Maar heeft ook het lijden gekend en gedurende vele jaren zijn kruisweg gedaan. Na loutering en lijden is hij nu overgegaan naar een nieuw leven van rust en vrede en is terug verenigd met zijn goede echtgenote, wiens verlies hem zo zwaar was gevallen. Voor ons christen mensen moeten wij het lijden tegemoet gaan, om het weg te nemen waar we kunnen, om het te verzachten door genegenheid, goedheid en steun. Elk lijden blijft voor ons allen een oproep, een bevel om te helpen, om op te beuren, om troost en goedheid te brengen. God heeft geen andere handen dan de onze om hulp te bieden; geen ander hart dan het onze om van de mensen te houden.

Christus' voorliefde ging uit naar de mensen in nood, naar de ongelukkigen. Zalig die oprecht lijden. We zullen geoordeeld worden over de liefde die we aan de minsten onze broeders bewezen hebben. Het is een troost voor de kinderen die alles voor hun ouders hebben gedaan, die hun dankbaarheid hebben getoond tegenover vader die zoveel voor hen heeft gedaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al wat ge voor mij hebt gedaan, bidt voor mij en moeder. Zo blijven wij verenigd in God en verhoogt ons geluk. H. Amandus, bid voor ons !

Willy en Christiane Fruyt-Ronsse, en kinderen
Albert en Edith Ronsse-Dhont, en dochter,

**danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.**