

VROOM AANDENKEN AAN



DE HEER

Johnny RONSSE

geboren te Oudenaarde
op 16 maart 1961

en overleden te Horebeke
op 1 december 1995,

gesterkt door het gebed van de kerk.

De namis wordt opgedragen in de parochiekerk
St.-Andreas te Strijpen op zaterdag 23 december
1995 om 18 uur.

Stefanie RONSSE,

De families RONSSE - DE LANGE,

danken u voor uw gebed en medeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

AFSCHEID VAN EEN VRIEND

alles is voorgoed gedaan
als jij er klaar voor bent
'k heb aan je zijde gestaan
mijn God, ik heb je graag gekend

ik blijf nu hier jij gaat naar daar
en daar is niet zover van hier
we spreken af, ik weet niet waar
en daar ontmoeten we elkaar

zonder jou tikt de klok even snel
maar de tijden veranderen wel
dus ik neem afscheid, jij moet nu gaan
weet dat je in m'n hart altijd blijft voortbestaan

slaap zacht, je hebt het verdiend
je vocht tot aan je laatste zucht
en ga, ga nu m'n vriend
en droom voor eeuwig opgelucht

net zoals vroeger kom je wel terecht
ik weet je vindt een thuis heel gauw
en ik herhaal wat jij me ooit hebt gezegd
in m'n hart blijf ik je trouw

zonder jou...

en ik weet ik zou dankbaar moeten zijn
maar precies daarom doet het zo'n pijn

zonder jou...

"CLOUSEAU"