

Heer, in de schaduw van uw Heilig Kruis, wil ik rusten en hopen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

MARINUS-RENÉ RONSSE

geboren te St Maria-Horebeke, de 19 februari 1891 en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 17 oktober 1972, voorzien van al de troostmiddelen onzer moeder de H Kerk.

Oudstrijder 1914-18 — Vuurkruiser.

Gelukkig de mens, die zijn betrouwen op de Heer stelt, want Hij is goedertieren voor allen die Hem aanroepen, barmhartig voor die Hem zoeken en de Hoogste Zaligheid voor die hem vinden. (Eccl)
De dierbare overledene was een van die eenvoudige lieden die gaarne midden in Gods natuur leefden, bij de gewassen van het veld, Gods stem beluisterend in de afwisseling der seizoenen, Gods werk bewonderend in de schepping. Diep godsdienstig leefde hij voor God en het gebed was voor hem zijn grootste troost. Alzo werd hij rijp bevonden door de Heer die alle leven in zijn handen draagt.
Dierbare zuster en broer, ik dank U voor al de genegenheid die gij mij zo edelmoedig betoond hebt. Al ben ik nu voor U naar het lichaam afwezig, in de geest blijf ik bij U (Kol, 2,5) en spreek voor U ten beste bij God. — Vergeet mij niet in uw gebeden en bewaart alzo mijn aandenken in uw hart. Tot weerziens hij O. L. Heer.
Goedertieren Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

St Maria-Horebeke druk. De Clippele

De families RONSSE en DE LANGHE,

danken voor de blijken van
deelneming en gebeden.