

*Zij, die ons het leven schonk,
die ons groot heeft gebracht,
zij, die ons kende zoals we waren
en van ons hield,
die ons in haar hart bewaarde,
alle dagen van haar leven
zij is nu van ons heengegaan.*



MEVROUW

Jeanne RONSYN

weduwe van de Heer
Jean VAN SNICK

Geboren te Waarbeke op 17 september 1910
en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-
Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen op
4 mei 1994, gesterkt door
de H. Sakramenten der zieken.

Haar liefde was zo groot.

Haar toewijding grenzeloos.

Roger en Marie-Thérèse
VAN SNICK - VANDERCAPPELLEN
en kinderen danken U voor uw
medevoelen.