

De dood der rechtveerdigen is de overgang tot  
een beter leven. (H. Ath.)



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mevrouw

**Melanie ROOBAERT**

Weduwe van Mijnheer

**Albert DE HERTOOGH**

Lid van de Bond van het H. Hart

en van verscheidene Godvruchtige Genootschappen

geboren te Ternat, de 10 September 1879  
en godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,  
de 11 Mei 1951,  
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De zoetste troost, welke men naar het graf kan  
mededragen, is de getuigenis van het geweten dat  
men in eenvoudige en rechtzinnige godsdienstig-  
heid de wegen des Heren bewandeld heeft.

2 Cor. IV 12.

De afgestorvene laat ons het voorbeeld na van  
een vurig geloof, een deugdzaam en werkzaam  
leven. Zij was voor allen gediensig en hare vriend-  
delijke omgang won haar de genegenheid van al  
wie haar kende.

Gedenk, o genadige Maagd Maria, dat zij u al-  
tijd vereerde en beminde en gans haar betrouwen  
stelde in uwe moederlijke bescherming.

Beminde Dochter, Schoonzoon en Bloedverwan-  
ten, mijn kortstondige dood heeft u allen verrast  
en bittere droefheid gestort in uw hart. Doch vol  
betrouwen ga ik een eeuwige zaligheid te gemoet,  
waar wij eens in de vreugde onzer herten elkander  
zullen wedervinden Weest getroost en blijft mij  
indachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

7 j. en 7 quadr.

St-Martens-Bodegem, Frans Schoukens, koster.

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN LIERDE-  
DE HERTOOGH ;

De familiën ROOBAERT, DE HERTOOGH,  
DE NEVE en TASSENON,

bedanken voor de gebeden  
en deelneming.