

*De tijd om God te zoeken is dit leven
de tijd om Hem te vinden is de dood,
de tijd om Hem te bezitten : de eeuwigheid.
Sint-Franciscus*



Leven met de herinnering aan
de Heer

Albert ROOS

echtgenoot van Mevrouw Yvonne DETAND

geboren te Oprakel op 27 september 1916
en overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 3 mei 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Oud-Strijder 1940-1945.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De families

ROOS - DE CROO - DETAND - TERNOOT
danken U om uw meeleven en gebed.

Afscheid nemen doet pijn, zelfs als men er reeds enige tijd op voorbereid is. Het is een troost te weten er samen naartoe geleefd te hebben, samen met z'n allen, samen dragend, samen verenigd in deze pijnlijke momenten.

Zijn werk was zijn leven, zijn gezin zijn geluk, zijn kinderen en kleinkinderen zijn trots. Eén na één, zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, noemde hij ze bij het afscheid nemen. Voor elk had hij een klein woordje : troostend en hartversterkend, een geestelijk testament om te bewaren in ons hart.

Het geeft een vreemd gevoel nu vader er niet meer is. Alles is plots anders geworden. Wij weten dat zijn leven gevuld was met diepe levenswaarden : eenvoud , geloof, diepe vroomheid, goedheid, dienstbaarheid, zelfgave. God was voor hem geen vreemde maar een stille nabije vriend in goede en kwade dagen. Zijn zwakke gezondheid liet niet toe dat hij met ons, week na week, Eucharistie kon vieren, maar trouw zag hij thuis op TV de kans om die verbondenheid van vroeger te blijven beleven.

Wij blijven met u verbonden, in lief en leed, in gebed en geloof.

Wij willen het goede uit uw leven in ons hart blijven bewaren.

Bij de Heer moge uw leven nu voor altijd geborgen zijn in blijvende liefde en trouw.

Namis op zondag 7 juni 1998 om 9.30 uur in de
Sint-Martinuskerk te Oprakel.