

Op U, Heer heb ik betrouwd.
Mijn geloof zal niet beschaamd worden
in eeuwigheid. (Te Deum)



TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ALBERT ROOS

echtgenoot van Mevrouw
MARIA D'HAeyer

geboren te Nederbrakel op 16 augustus 1906 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel-Opbrakel op 5 april 1980, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Op de avond vóór Pasen, wanneer de Christenheid als het ware de wacht houdt bij het graf van de Heer werd deze vrome man ten hemel geroepen.

Ook al was zijn 74 jaar nog niet voleind toch mocht hij met de Heer zeggen « het is volbracht ». Hij heeft geleefd in trouwe aanhankelijkheid aan zijn dierbare echtgenote, in gehechtheid aan zijn familie en in volkomen dienstbaarheid aan zijn medemensen. Zolang hij daartoe in de mogelijkheid was, was hij regelmatig aanwezig in zijn zondagsmis en dit was het gelovig houvast voor de beproevingen die ook zijn leven niet werden bespaard. Vooral de laatste weken waren voor hem een lijdenstijd. Pasen is ook voor hem de verheerlijking.

Dierbare echtgenote, graag was ik nog enkele jaren met U samen gebleven, in de rust van onze derde leeftijd; toch mag mijn heengaan U niet ontroostbaar maken; ik ging de eerste, om U daar op te wachten waar de Heer

ons eenmaal weer verenigd. Het Paasgebeuren moge U daarvoor de gelovige overtuiging bezorgen. Heb dank voor al uw genegenheid en zorgen.

Godelijk Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.

Voor uw blijken van kristelijk medeleven in hun rouw danken U oprecht :

De families ROOS, VANDAELE, D'HAeyer en LIMPENS,

Drukk. L. De Ruyver - Brakel