

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Albert, Alphons ROOS

weduwnaar van Mevrouw Maria MORRE,

geboren te Opbrakel op 12 november 1910 en
godvruchtig overleden te Zottegem in de kliniek
Sint-Elisabeth op 17 april 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families ROOS, MORRE, VANDENBOSSCHE,
ROELAND,

danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming.

Rouwleiding « bvba Raoul », Brakel
Druk. Devleeschouwer, Brakel

golan

36

Het is hard te sterven als de lente komt...
Maar als kristen mensen herinneren wij ons ook
de woorden van de Heer Jezus : « als de graan-
korrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij
alleen, maar als hij sterft brengt hij veel vrucht
voort ».

Een goedhartig man is van ons heengegaan. Als
voorbeeldige en goede vader was hij steeds
vol zorg en kommer, vol genegenheid voor de
zijnen die hij zo hartelijk lief had.

Wij danken U, o Heer, om zo'n goed mens, om
zijn eenvoud en ongekunsteldheid.

Wij danken U, o Heer, om zijn leven dat zo
groot was in al zijn kleinheid.

Met U Heer, leefde hij, met U verdroeg hij de
ongemakken van zijn ouder worden, met U is
hij gestorven en met U zal hij verrijzen.

Mijn teergeliefde kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind, treur niet te zeer om mijn heen-
gaan. Dank voor al uw goede zorgen. Samen
met moeder blijf ik van bij de Heer over u
waken. Wees samen nog vele jaren gelukkig en
moge God u zegenen in uw verder leven.

Beste familieleden en mijn talrijke vrienden,
dank voor uw hulp en steun, vooral dank om
uw genegenheid. Schenk ook gij mij een vurig
gebed tot mijn zielerust. Ik dank u daarom.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.