

"Nu rusten uw vereelde vaderhanden
die door arbeid zijn gewijd...
uw werk ontstijgt de aardse landen
en reikt tot in de eeuwigheid..."

†

**HEER, WIJ GEVEN U IN VROOM GELOOF,
MAAR MET HET HART VOL DROEFHEID UW
DIENAAR TERUG**

DE HEER

Alfons ROOS

weduwnaar in het 1ste huwelijk van Mevrouw
Octavie GHIJS

en weduwnaar van Mevrouw

Sara GHIJS

geboren te Oprakel op 22 augustus 1881 en er
godvruchtig overleden op 29 september 1970.
Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en
de pauselijke zegen in het stervensuur.

Hij was lid van de confrerie van het H. Hart en
de Xaverianbond.

In een hoge en gezegende ouderdom, kwam de
Heer zijn goede en getrouwe dienaar halen, op
een onverwachte levensavond van het herfsttij
om hem binnen te leiden in de lichtende dageraad
van het verheerlijkte leven. Gerust en gelukkig
is hij met Hem meegegaan, reisvaardig en gereed,
met in zijn hart en geest de gedachte aan zijn
geliefde kinderen, die vader en moeder met alle
zorg en toewijding op de handen droegen.

Hoe schoon zijn sommige zielen in Gods ogen
en in de achting van de medemensen. Want hij
leefde als een ware kristen, onberispelijk in de
vele jaren die God hem toegemeten heeft. Gewon-
nen en gegroeid in zijn natuurschone streek, leef-
de hij als een gelukkig en tevreden medeburger,
want iedereen die de duurzame overledene ken-
de, moet van hem getuigen : "Hij was een be-
dreven en vindingrijk man, met een goed hart,

met een guitig en joviaal karakter, een noeste,
rusteloze werker, die overal verstand van had,
waar hij zijn vaardige handen aan uitstak". Ar-
beid adelt : samen met zijn vrome en werkzame
vrouw heeft hij zijn familie uitgebouwd op een
stevige basis van liefde, goedheid en werkzaam-
heid. Zij hebben hun kinderen aldus voorbereid
om als gelovige overtuigde en getuigende kris-
tenen hun weg te gaan door het leven. Juist in
die trouwe alledaagse plichtsvervulling, lag de
grootheid en het geheim die de Heer beviel
en haar bekroning vond in dat voorbeeldig ge-
zin.

Onze vriend Alfons was als een man uit een
stuk ; vastberaden, onwrikbaar, wetend wat hij
wilde. Voor zijn medeburgers was hij vriendelijk
in zijn omgang, zeer gediensig voor eenieder
die op hem beroep deed, steeds blij en opge-
ruimd, telde hij enkel vrienden in ons lande-
lijk midden. Hij hield zozeer van de natuur en
van al wat leefde en erin bewoog.

Mijn lieve kinderen, schoon- en kleinkinderen,
mijn trots en mijn vreugde, draagt ons voor-
beeld en ons kruisje op uw voorhoofd mede
door gans uw leven. Blijft uw goede ouders
met vroomheid omringen. Ons aandenken weze
uw steun en de band, die U allen voortdurend
in de huiselijke vrede en liefde verenigt. We
scheiden zonder afscheid... Aan allen en voor
alles mijn laatste woord van dank om uw ein-
deloos geduld, voor ieder zacht woord, voor
uw nooit falende opoffering en zorg. God lone
het U, zegene en beware U allen.

Tot weerziens in het eeuwige verheerlijkte
leven bij de Heer...

O.L.Vrouw van de rozenkrans bid voor ons.

De families ROOS, PIETERAERENS, GHIJS,
DONCKERWOLCKE,

danken voor uw medevoelen.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.