

*Je handen hebben voor ons gewerkt,
je hart heeft voor ons geklopt,
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht,
rust nu maar uit.*

Dankbaar aandenken aan



Mevrouw
Alice ROOS

Weduwe van de Heer
Arthur BAUWENS

*Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op
28 november 1915 en godvruchtig overleden
te Ronse op 16 juli 2002, gesterkt door
de Heilige Sacramenten.*

Lid Liberale Bond Gepensioneerden Schorisse

Haar kinderen, klein- & achterkleinkinderen
en de families Roos, Vande Mergel, Bauwens
en De Langhe danken U oprecht
voor uw medeleven en uw genegenheid.

Na vader ging ook moeder heen.
Hun lieve leven was voorbij en
't is danken als ik ween.
Maar pijnlijk dringt het door tot mij:
kind ben ik voortaan van geen.

Alleen nog met gesloten ogen zie ik, niet zonder pijn,
de zo geliefde beelden van wie er niet meer zijn;
die zoveel wonden heelden,
zozeer luist'ren konden
en zoveel te zeggen hadden,
ook als ze geen woorden vonden.

Vaker neem ik voortaan 't album
waarin hun foto's staan...
De vreugd om deze aardse tijd
vermengt zich een beetje
met wat heimwee naar d'eeuwigheid.

Ondertussen hoop ik: in Gods handen zijn ze goed.
En dankbaar loop ik verder in hun spoor
en besef in 'n gebeden groet:
zij zijn mij maar even voor.

Leo Daemen

Namis op zondag 25 augustus 2002 om
10.30 uur in de parochiekerk te Schorisse.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.