

Er lag een wondere zoetheid
in de liefde van ons moeder.
zij gaf ons alles en vroeg niets weer,
zij leefde slechts om te geven.



Dankbaar aandenken aan onze lieve moeder,
schoonmoeder en grootmoeder

Alice ROOS

weduwe van Robert MARROYEN

geboren te Oprakel op 15 december 1914
en godvruchtig overleden te Ronse
op 25 oktober 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Je bent nog overal intens aanwezig,
achter je raam, somtijds naar buiten kijkend
de dagen met elkander vergelijkend.

Je glimlacht maar er is geen woord gesproken.
De wereld die wij liefhadden en kenden
ligt achter onze rug als een legende.

A. V. Wilderode

Met zorg en inzet, plichtsgetrouw en met heel
veel liefde, heeft ze zich volledig ingezet voor
haar gezin en familie. Dat het met haar vele
kinderen en kleinkinderen goed zou gaan was
haar eerste en laatste bekommernis.

Lieve kinderen, kleinkinderen, zusters en
schoonbroer, ik dank u voor alles, moge de
goede God u troosten en laat ons in gebed ver-
bonden blijven.

Beste burens en vele vrienden, ook aan u op-
rechte dank voor wat u voor mij betekende.
Maria Moeder van de schone liefde, bid voor ons.

De kinderen en kleinkinderen, de families
ROOS - MARROYEN
GHIJS - DESLOOVER
danken U voor uw gebed en aanwezigheid.

Namis op zaterdag 23 november 1996 om
17.30uur in de parochiekerk te Oprakel.