

Heer, uw Wil geschiede!! Amen



## Bid voor de Ziel

van Mijnheer

### ALPHONS ROOS

zoon van wijlen

#### Jan-Baptist en Pauline OCKERMAN

geboren te Oprakel de 30 Mei 1866 en aldaar  
godvruchtig overleden de 9 Februari 1952.  
Versterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder  
de H. Kerk.

Jubilaris van t' Sint Franciscus-Xaverius Genoc-  
schap en lid van de Confrerie van het H. Hart.



De duurzame overledene, was altoos een deugd-  
zaam man; overal waar het den godsdienst goed,  
of werken van christenen naastenliefde, was hij  
de getrouwe medewerker. Godvruchtig, eenvoud-  
dig en rechtschapen van hart, heeft hij een voor-  
beeldig leven geleid. Als vrome christen bemir-  
de hij God en zijne Kerk. Onwankelbaar in zijne  
christene overtuiging, kon niets hem beletten  
zijne plichten te vervullen.

Zooals de wijze man Job. ontving hij met een  
goed hart al wat hem overkwam; hij bleef in  
vrede te midden der smart, en behield zijn ge-  
duld tot op den laatsten dag zijns lijdens. Voor  
die in U geloven, o Heer, wordt het leven  
slechts veranderd, niet weggenomen.

Beweenen wij het afsterven dergenen die ons  
lief zijn, eer als eene afwezigheid, dan als een  
verlies: zoeken wij hen waar ze zijn: bij Jezus  
Christus—H. Hier. Op U o Maria had ik mijn ver-  
trouwen gesteld toon dat Gij mijne moeder zijt en  
help mij tot in den Hemel.

Beminde Broeder-Zuster en Bloedverwanten hebt  
dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij  
mij hebt bijgestaan: God moge het u vergelden.—  
Op uwe gebeden betrouw ik. Tot mijn eeuwig  
geluk, want 't is eene heilige en heilzame ge-  
dachte te bidden voor de overledenen omdat zij  
ontslagen werden van hunne zonden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

R. I. P.



Uw christelijke deelneming  
was voor ons een zoete  
blijk van genegenheid.  
Hiervoor zeggen U dank.

De Familiën ROOS, OCKERMAN,  
PITERAERENS;

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt