

O, die het nog gegeven is
uw moeder te bewaren,
gij weet nog niet wat moeder is ;
God moge U, uw moeder sparen ! (P. Reypens)



Uitnodiging tot gebed en de Eucharistieviering
MEVROUW

Anna ROOS

echtgenote van de Heer

Remi BAUDISCO

geboren te Oubraker op 25 augustus 1906 en
er kristelijk overleden op 15 juni 1969, gesterkt
door de Heer in zijn sakramenten.

Ze was Erelid van de H. Hartbond, lid van
de Confrerie van het H. Hart en bestuurslid
van de K.A.V.

Het was na een warme lange zomerse dag,
als geheel de natuur stil en zacht was ingesla-
pen, dat onze moeder voor altijd haar ogen
sloot om een ander leven in te gaan in de
heerlijkheid van God.

Reeds enkele maanden was zij ernstig ziek,
zodat we meer dan eens het ergste vreesden,
en toch waren we allen diep getroffen bij
haar vroegtijdig afsterven. Want wie zal moe-
der vervangen. Zij was een moedige en kranige
vrouw, die de kunst verstond elkeen op te beu-
ren, die de tegenslagen van het leven met ge-
loof en vertrouwen opving en gans onderworpen
aan Gods wil het offer van haar leven bracht.

Zij was diep godsdienstig en hield van O.L.
Heer, die ze telkens ontmoette in een vroom ge-
bed en regelmatig in haar kommunie. Haar Gods-
vrucht was eenvoudig en diep, oprecht en stich-
tend. God en plicht stonden bij haar vooraan.

Ze hield boven alles van haar echtgenoot, met
wie ze wel en wee deelde. Ze was een toonbeeld
van wederzijdse waardering en steun, vol toe-
wijding en zorg voor zijn gezondheid.

Moeder hield zoveel van haar kinderen en
kleinkinderen. Ze waren haar trots en haar
blijdschap. Zij toonde zich tegenover hen als
de behoedster van hun tijdelijke en geestelijke
opgang van het leven in kristelijke zin.

Ze hield van haar medezusters in de K.A.V.
Voor hen had ze een open oog en hart voor de
noden en belangen van haar gildezusters. Als
een flink en oppassend bestuurslid stond ze
op de bres voor de verheffing van de arbeiders-
stand en om hun kristelijke overtuiging te be-
waren. Ze was het symbool en droeg het waar-
dig.

Duurbare echtgenoot, kinderen, schoon- en
kleinkinderen en familie en allen die mij ver-
zorgden en bezochten en zo goed voor mij wa-
ren, dikwijls heb ik U dank gezegd voor alles.
Blijft allen eensgezind en kristelijk. Blijven we
elkaar gedenken in kristelijke genegenheid en
liefde door een vroom gebed, gij vooral mijn
waarde broer Robert.

God zegene en beware U allen !

De families ROOS, BAUDISCO, VAN DEN
BOSSCHE en GYSELINCK,
zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van deelneming in de rouw en
danken U.

Uitg. S. GYSELINCK, Oubraker.