

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



Biddend nemen wij afscheid van  
MEVROUW

**Anna, Maria ROOS**

weduwe van de Heer

Léo TERNOOT

geboren te Zegelsem op 2 juli 1904  
en godvruchtig overleden te Wetteren  
op 1 oktober 1987,

gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

Zorgend en werkzaam voor haar gezin, meelevend met het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen, dankbaar voor elke attentie, kalm en geduldig in haar ziek zijn, gelovig en biddend afscheid nemend: dat is het beeld dat wij van haar bewaren en waarmee de Heer haar in zijn eeuwige liefde heeft opgenomen. Haar taak onder ons was af. Haar huis waar ze vroeger woonde op den Boterhoek was weerspiegeling van haar eigen ingesteldheid: zonnig, fleurig, omzoomd door een kleurrijke bloemenpracht, met een open deur, uitnodigend om eens rustig en gezellig bij mekaar te zijn, ongestoord voor de buitenwereld, afgelegen en toch bereikbaar voor elkeen in nood. Zo was ook zij. Wij weten wat zij voor ons allen betekende. Al het schone, al het mooie wat een moeder teke-

nen kan, haar goedheid en rechtschapenheid, haar werklust en inzet, haar diep geloof en haar groot vertrouwen op de Goddelijke voorzienigheid en O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, dat alles vertrouwen wij nu toe aan de Vader. Wij geloven dat het voor altijd blijft voortbestaan bij God. Wij bewaren het in ons hart en in onze herinnering.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, een grote dank voor al het goede dat ik van U mocht ondervinden. Ook in Wetteren mocht ik gelukkig zijn. Verenigd met vader bij de Heer, blijft gij nu opgenomen in onze eeuwige genegenheid. Genegenheid en vriendschap zijn maar echt als ze wederkerig zijn.

Beste familieleden en bureu, vrienden en kennissen, dank voor uw vriendschap. Dank bij voorbaat voor uw gebed.

Barmhartige Heer, geef haar de eeuwige rust.

Raphaël en Elza TERNOOT-DE BLAUWE,  
Michel en Adrienne TERNOOT-LOURETTE,  
Gabriël en Lucie TERNOOT-VAN DEN BERGHE,  
Theo en Lucie VAN DE VELDE-TERNOOT,

*haar kinderen;*

Jean-Paul en Linda DEMEUE-TERNOOT en dochter Anja,  
Luc en Hilde TERNOOT-DE PRIESTER en zoon Tom,  
Luc en Anne DE KEYSER-TERNOOT en kinderen Lieve  
en Bart,

Peter VAN DE VELDE,

*haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;*

De families ROOS-TERNOOT en DE VOS-JOURQUIN,

*danken u van harte*

*voor de blijken van kristelijke deelneming.*