

Wel! Zalig o gij sterveling
die nooit op kwade wegen ging !...

G. G.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

ARTHUR ROOS

echtgenoot van Mevrouw

Martha GAUBLomme

geboren te Nederbrakel, op 13 december 1902 en er
godvruchtig overleden op 23 februari 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis. »

Wij hebben de dierbare overledene gekend als de
nederige, stille werkman die door noesten arbeid in de
donkere koolmijn, zijn brood verdiende totdat zijn ge-
zondheid er bij brak : hij viel op het Ereveld van de
Arbeid.

Wij hebben hem ook gewaardeerd als de voorbeel-
dige en goede, kristelijke echtgenoot, die zonder men-
selijk opzicht uitkwam voor zijn Geloof; als mijnwerker
in de grote processies toonde hij wie hij was : de vrije,
kristelijke Mijnwerker !

Zo is deze dierbare overledene, vol verdiensten en
rijk beladen naar de Hemel gegaan. Hij wist dat sterven
de meest gewichtige daad en het belangrijkste ogen-
blik van ons leven is. Hij zag in de dood de onweer-
staanbare bode van God, de Almachtige, want op geen
enkel ogenblik van ons leven spreekt inderdaad het
Meesterschap van God over ons allen zo sterk als in
ons stervensuur. Niemand beter dan hij zag in welk
uitstekend middel van loutering. Voor ons allen, kris-
tenen, gelegen is in de dood. Hoe troostrijk en voorbeel-
dig de dood als van deze gelovige ! De ongelovige
wanhoopt en schrikt voor de dood, terwijl voor de een-
voudig gelovige, als deze dierbare overledene, de dood
slechts een moeilijke doorgang is van het tijdelijke naar
het Eeuwig Geluk.

Mijn geliefde echtgenote, ik koesterde de zoete
hoop dat wij nog vele jaren zouden mogen samen blij-
ven in ons eenvoudig maar gemoedelijk huisje, doch O.
L. Heer heeft het anders geschikt. Laten wij gelaten
Gods wil aanvaarden en bidden : « onze Vader, ... uw

wil geschiede op aarde als in de Hemel ! » Troost U in
de gedachte dat ik van uit de Hemel verder over U
blijf waken. Hebt dank voor uw toegewijde en zorg-
volle liefde.

Duurbare broeder, zusters en familieleden, vaart
allen wel en tot weerziens in de Hemel. Ik vervoeg nu
vader en moeder. Vergeet mij niet in uw gebeden,
vooral des Zondags in de H. Mis.

Mijn Jezus barmhartigheid !

De 4 akten a. u. b, voor de overledene.



Mevrouw Arthur ROOS, geboren Martha GAU-
BLOMME ;

zijn echtgenote.

De familiën ROOS, DE VLEESCHAUWER,
GAUBLomme, VAN WIJMEERSCH.

*Zeer getroffen door uw blijken van dtep
kristelijk medevoelen, bieden U hiervoor
hun welgemeende dank,*

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel