

†
Bid voor de zielerust

van
MEVROUW

BERTHA ROOS

ECHTGENOTE VAN DE HEER
RICHARD ROMAN

geboren te Fleury-Merogis (Fr.) op 5 april
1906 en godvruchtig overleden te Ronse op
4 juli 1979, gesterkt door de laatste
HH. Sakramenten.

Het levensverloop van de mens is vervuld met zon en schaduw, met vreugden en beproevingen, met lief en leed: om ons te doen hunkeren naar de blijvende rust, naar de onverwoestbare zaligheid bij God die ons voor dat onbeschrijfelijk geluk heeft geschapen. Is de dood een verlossing uit de pijnlijke levensdagen, zij is nog veel meer de poort die ons in dit eeuwig geluk laat binnentreden bij de Heer.

Daarom ook bidden wij met zoveel overtuiging in de prelatie van de Mis: „Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet ontnomen, maar wel verwisseld in een beter en eeuwig leven”.

Zij was een goed mens: geduldig, gediensig, en zeer werkzaam voor man en kinderen, onderworpen aan God. Velen zullen haar lang betreuren en haar aandenken in ere blijven houden.

O God, gij begrijpt onze smart: moeder komt ons zo plots te ontvallen! Zwaar is die slag voor ons allen, maar het zal ons vertrouwen in U niet doen wankelen. Integendeel: met Uw hulp en genade blijven wij bidden: „Uw wil geschiede! Uw naam zij geheiligd!”

Dierbare echtgenoot, beste kinderen en kleinkinderen, ik dank U. Vaarwel! Door het geloof weten wij dat wij eens elkaar zullen terugvinden. Bidt voor mij!

Richard ROMAN,

Frans en Jeannine VAN DEN BROECKE-ROMAN,

Jean en Martine ROMAN-DE KEYSER,

Kurt VAN DEN BROECKE,

Jurgen VAN DEN BROECKE,

Christophe ROMAN,

De families ROOS, DEVOS, ROMAN en VANDENABEELE

danken u van harte
voor de blijken van genegenheid
en gebeden.

Begraaf. Devos & Zoon, Ronse