

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

CAMIEL ROOS

zoon van wijlen

Mr. Francies en Mevr. Theresia LAHAYE

geboren te Opbrakel, op 24 april 1880,
en er godvruchtig overleden op 9 mei 1957.
Gesterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Hij was lid van St. Franciscus genootschap, van de
Confrerie van het H. Hart en lid van de H. Hartbond.



Een stichtend voorbeeld van godsvrucht en werkzaamheid wordt ons in hem ontnomen, Zijn kracht vond hij in het gebed, vooral de kracht om het lijden van zijn laatste levensdagen en het vooruitzicht van de dood met volledige onderwerping aan Gods heilige Wil te aanvaarden.

De beproeving loutert onze ziel en brengt ons steeds dichterbij God.

Ik weet, dat mijn Verlosser leeft en dat ik op de jongste dag uit de aarde zal verrijzen en mijn God levend zal aanschouwen. Dit is de hoop, die in mijn hart is opgesloten.

Het leven van de mens gaat snel voorbij en verzwindt in de nevel van het verleden; de verdiensten echter van onze goede daden zullen niet vergaan, maar aangerekend worden tot ons eeuwige loon.

Dierbare neven, nichten en kozijnen, hebt dank voor de genegenheid en zorgen, die de smarten van mijn ziekte zozeer hebben verzacht. Nu ben ik heengegaan, om bij de Heer uw voorspraak te zijn. Beminde familieleden en vrienden, weest mij steeds indachtig in uw gebeden, tot wanneer wij elkander voor altijd zullen wederzien in de eeuwige zaligheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.



Mr en Mw Jozef Roos-Goeffers en kinders.

Eerw. Zuster Eveline bij de Zusters Penitenten van Opbrakel en Missie Zuster in Congo (in de wereld Mej. Clara Roos)

Mr en Mw Albert Dupont-Roos en kinders.

Mw We Constant Kemps-Roos en kind.

Mr en Mw Albert Roos-Detand en kinders.

Mr Hyppoliet Roos.

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van Hem die ons dierbaar was. Wij danken U innig.

Uitg. A De Croo, Koster, Opbrakel