

God wees mij genadig, naar uwe groote barmhartigheid. Ps. 1-2

† ZALIG AANDENKEN †

van Mevrouw

CAMILLA ROOS

Echtgenote van Mijnheer

Emiel CRUYPELINCK

Geboren te ELST, den 7 September 1888 en aldaar godvruchtig overleden den 6 Februari 1948.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart, H. Sacrament en alle andere godvruchtige genootschappen der Parochie.



Zij was eene goede echtgenote, zij bleef onwankelbaar gehecht aan den dienst van God, zijne geboden onderhouden, Gods voorschriften waren haren raad, daarom zal hare ziel leven en God loven Ps 118

In de zware beproevingen die zij had onderstaan, in de ongeneesbare ziekte waardoor zij was overvallen was zij gansch onderworpen aan den Heer en zegde zij meermalen: « dat Gods wil geschiede. » Zij was overtuigd dat de Heer zijn dienaar beproeft om ze te zuiveren en de eeuwige kroon den hemel te geven.

Wat zijn zij gelukkig degene die U aanroepen Maria de dood kan hen niet verschrikken. H. Bonav.

Duurbare Echtgenoot, met opofferend geduld hebt gij steeds door uwe goede zorgen mijn langdurig lijden verzacht. De Heer zegene er u om en schenke u troost in de smart van onze scheiding. Mijn bede bij God om zegen over U, zal voortaan mijn vergelding zijn. Beminde Broeder, Zusters, Schoonbroeders, Schoonzusters en Bloedverwanten, toont mij uwe genegenheid met voor mij te bidden.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht. I 100 d.afl.



Mijnheer Emiel CRUYPELINCK ;

De Familiën ROOS ;

De Familiën CRUYPELINCK.

DANKEN van harte, voor de genegene blijken van innig meevoelen betoond bij het heengaan van hun teergeliefde afgestorvene.



Drukwerken Van Nedervele, Elst