

"Sterven is voor mij als heengaan naar iemand die men liefheeft".

"In het leven komt het er op aan bereid te zijn alles te aanvaarden wat God met U wil" (woorden van de overledene)

## GEDENKEN WE VROOM MOEDER EVELINE

(Clara ROOS)

van de congregatie der Zusters van de H. Franciscus van Assisië te Oprakel.

Geboren te Oprakel op	24-6-1912
Ingetreden in het klooster op	16-9-1935
De Heer toegewijd	18-3-1937
Provinciale overste, Mibirizi-Rwanda	
Overleden te Oprakel	23-1-1969



Op onpeilbare rijkdom van wijsheid en wetenschap van God ! Uit U, door U en voor U is alles in hemel en op aarde ! U zij lof en dank om onze duurzame Moeder Eveline die Gij eeuwig hebt liefgehad en ons hebt gegeven.

Eeuwig hebt Gij haar voorbestemd tot hulpe bij Uw liefdeplan, Uw heilsplan onder Uw geliefde armen. Gij hebt haar daartoe begunstigd met rijke gaven van hart en geest, van ziel en gemoed : beminnelijkheid en serene kalmte getuigden van de adel en groetheid van haar ziel ; diep-eenvoudige vroomheid en bescheiden moed verwierven haar gezag en vertrouwen, brachten rust en levensmoed. Wat al goedheid en begrip met materiële hulp vonden bij haar de Ruandese moederkens, de armen, de weesjes !

Alles voor allen zijt Gij in haar geworden want veel meer dan vijf talenten hebt Gij, Heer, haar Uzelf gegeven. Zij werd in U de vruchtbare graankorrel die onderdook in de aarde, verdwijnend in mateloze toewijding, in het offer van zichzelf opdat velen zouden le-

ven, nieuw leven. Thans is alles volbracht. "Hier is mijn werk af ; nu begint het in de hemel" (van de overledene)

Heer, aan de avond van Uw lijden hebt Gij tot de Uwen gezegd : "wanneer ik van de aarde zal opgeheven zijn zal ik allen tot mij trekken". Laat Moeder Eveline voortleven, in de kongregatie, bij haar geliefde familieleden, haar vrienden en weldoeners.

Laat haar arbeid, haar offer en gebed, zegen en heil bekomen voor de Ruanda-missie en de wereld-kerk.

Breng Gij, met het licht van Uw Geest, haar zendelingen-groet over aan haar geliefde Ruandese volk zoals weleer Paulus zijn Thessaloniërs vermaande :

"Broeders, we verkondigen U het evangelie zoals God ons daartoe waardig keurde ; niet om te behagen aan mensen of om te misleiden. Nooit traden we op met vleitaal noch met hebzuchtige bedoelingen. Zoals een moeder haar kinderen koestert, zo hebben wij naar U gesmacht, en het was ons een groot genot, U niet alleen Gods evangelie, maar ook ons eigen leven te schenken omdat gij ook zo dierbaar waart.

Gij weet het, ieder van U hebben wij vermaand en aangemoedigd, wij hebben U bezworen een leven te leiden Hem waardig, die U roept tot de heerlijkheid van zijn Koninkrijk.

Wordt niet moede het goede te doen. De genade van de Heer Jezus zij met U allen".

De familie ROOS-DE CROO,

De oversten en zusters Penitenten van Oprakel, danken U voor uw gebed en medeleven.