

«Geloofd zij Jezus-Christus.»



Dankbare herinnering aan

Clemence, Alice ROOS

echtgenote van de Heer
Hilaire VAN WIJMEERSCH

geboren te Nederbrakel op 25 augustus 1918
en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal
te Ronse op 13 juni 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zalig de mens, die in zijn hart de alziende God in-
dachtig blijft; in Gods heerlijkheid zal hij rusten.
(Eccl. XIV 22)

„De tijd om God te zoeken is dit leven, de tijd om Hem
te bezitten is de eeuwigheid”, zegt St.-Franciscus
van Sales. Wie deze woorden gedenkt, zal ook goed
leven, om eens goed te sterven.

Alice heeft geleefd als een goed mens en als een
waardig kristen. Wie er ook maar in nood was vond
bij haar een uitgestoken helpende hand vanuit haar
genegenheid die ze elke mens toedroeg. Daarom
wordt ze ook hooggeacht door eenieder.

Als kristen is ze een stichtend voorbeeld geweest
van degelijke beleving van haar geloofsovertuiging.
Het gebed, de eucharistie, de goede werken, vonden
in haar leven een ruime plaats.

Met een rijke oogst aan geestelijke vruchten zal ze
voor de Heer kunnen verschijnen.

Alhoewel ze op 't einde van haar leven nietmeer in
staat was een woord van dank te zeggen, weten we
welke erkentelijkheid er bloeide in haar hart.

In ons gebed willen we haar vroom gedenken,
wetend dat ze van bij de Heer de zorgende echt-
genote en de hulpvaardige medemens zal blijven
voor al haar geliefden.

H. Hart van Jezus, aan uw barmhartige liefde ver-
trouwen we ook onze dierbare overledene toe.

De families ROOS, VAN WIJMEERSCH, VAN
DAELE en CAROBEL

danken U voor de bliken van kristelijke
deelneming.

Druk. L. De Ruyver - Brakel