

De aarde is een ballingsoord, het kruis is onze hoop, de hemel ons Vaderland.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Elodie ROOS

weduwe van de Heer

Cesar T'SOBBEL,

geboren te Nederbrakel op 17 december 1897
en zacht naar haar Schepper teruggekeerd
in de St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 14 november 1976,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Voor deze overledene vrouw, die zich zeer verdienstelijk maakte, was sterven een vreedzaam overgaan naar een gelukkiger eeuwig leven.

Godsdienst en plichtsgevoel toonden haar de wegen, waarop zij moest gaan om haar naastbestaanden te helpen. Jarenlang was zij de beschuttende engel voor haar zieke dochter; met onuitputtelijk geduld stond zij haar bij, zij leefde totaal voor haar.

Toen haar dochter haar kwam te ontvallen, overviel haar de eenzaamheid en stelde zij

76/77 19
haar enige hoop op God, de Verlosser uit alle nood.

Thans wachten de engelen haar op om haar te begeleiden naar het hemels paradijs.

Beste familieleden en geburen, ik dank u voor alle hulp en troost. Moge de Heer u belonen voor uw goedheid.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families ROOS-T'SOBBEL,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel