

Zoveel soorten van verdriet,
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doen zo'n pijn
maar het afgesneden zijn.

(M. Vasalis)



DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Elvira, Mathilda ROOS

weduwe van De Heer Constant KEMPS

geboren te Opbrakel op 22 juli 1914 en
overleden te Opbrakel op 20 februari 1995,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H.Kerk.

Ere-Gemeentesecretaris van Opbrakel.
Ere-Secretaris en Ontvanger van de Commissie
van Openbare Onderstand van Opbrakel.
Ere-Diensthoofd van de Dienst Burgerlijke
Stand en Pensioenen van Brakel.
Lid van de Bond van de Christelijke
gepensioneerden.

Freddy en Godelieve MUSSELY - KEMPS,
haar kinderen,
Hannelore MUSSELY, haar kleindochter.

De families
ROOS, KEMPS, DE CROO en VAN EYCKEN,
zijn U zeer erkentelijk voor uw medeleven en
uw gelovig gebed.

Liefste oma,

Oneindig zorgend stond je in het leven, altijd was
je in de weer voor iedereen, een helpende hand,
een hartelijk woord, een troostend gebaar, dit al-
les missen we zo voortaan.

Als gemeentesecretaris stond je jarenlang altijd
klaar voor de mensen, geen dienst was je te veel.
Zo zullen wij je bewaren in onze herinnering: een
dappere en goede vrouw, voor wie God nooit ver
af was.

Vandaag nemen we afscheid met pijn in het hart,
te weten dat je nu voor altijd rust en vrede hebt
gevonden bij de Heer is onze enige troost, rots-
vast te geloven dat wij elkaar zullen weerzien,
onze enige hoop.

*O, als ik dood, dood zal zijn,
kom dan en fluister, fluister iets liefs,
mijn bleke ogen zal ik opslaan en ik
zal niet verwonderd zijn.*

*En ik zal niet verwonderd zijn,
in deze liefde zal de dood
alleen een slapen, slapen gerust
een wachten op U, een wachten zijn.*
(J.H. Leopold)

Namis op zaterdag 25 maart om 17.30 uur.

GEDENK ELVIRA MET EEN VROOM GEBED.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL