



Ter Zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

FRANCIES ROOS

geboren te Oprakel den 16 April 1870.

en er schielijk overleden den 6 October 1944

Lid van den H. Hartbond, van St. Franc. Xav Genootschap, van den Wekelijkschen Kruisweg en andere Genootschappen.

Gelukkig in dit leven en zalig bij de intrede in het eeuwig leven, alwie hier op aarde leeft voor God.

De duurzame overledene was een diepgeloovig, een braaf en deugdzaam man, eenvoudig en oprecht van harte, werkzaam en vlijtig zijn leven lang, maar bovenal diep godvruchtig en nauwgezet in 't vervullen van zijn christelijke plichten. Elke maand was hij trouw op post voor de H. Communie van den H. Hartbond en elken Zondag zag men hem vroom den H. Kruisweg gaan.

Met gerust gemoed mocht hij voorzeker zeggen: " Gij weet, Heer, dat ik mijne ziel bewaard heb van alle ongerechtigheid en zonde. Nooit heb ik de weg van eer en deugd verlaten, maar steeds betracht U, mijn God, trouw en volmaakt te dienen. " — Hoe onverwacht spoedig hij ook van ons is heengegaan toch mogen wij gerust hopen en vertrouwen dat God hem gansch bereid heeft gevonden en waardig om in de eeuwige vreugde van den Hemel binnen te gaan.

Duurbare broeders, zuster en familie, ik verlaat U met de zoete herinnering aan uwe liefde en genegenheid en met de vaste hoop U allen eens weer te zien in den Hemel. — Gedenkt mijne ziel nog dikwijls in uwe gebeden en ook gij m'n duurzame vrienden, kennissen en geburen, bidt voor mij.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Uitg. Marcel Deltand

Mijnheer Alfons ROOS :

Mijnheer Richard ROOS :

Mijnheer en Mevrouw P. PITERAERENS-ROOS, kinderen en
kleinkinderen :

Mw Adolphine DUPONT:

Mijnheer en Mevrouw J. B. ROOS-VAN DEN BOSSCHE, kinderen
en kleinkinderen :

De Familien ROOS-OCKERMAN :

BEDANKEN.