

*Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu, want je bent veilig thuis.*



TOT VROME GEDACHTENIS AAN

MEVROUW

Germaine ROOS

echtgenote van de heer Julien ROELAND

geboren te Nederbrakel op 17 juni 1922
en thuis onverwacht overleden
op 11 augustus 1997,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

De families

ROOS - ROELAND
VAN DAELE - DE GRAUW
danken u om uw gebed en uw meelevens.

Namis op vrijdag 29 augustus 1997 om 18.30 uur
in de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Onverwacht is zij heengegaan,
zacht en eenvoudig zoals zij geleefd heeft.
Als op een wenk van de Heer,
om na de volbrachte dagtaak,
het loon van de hemelse rust te ontvangen.
Werk en inzet hebben haar hele leven gevuld.
Samen met haar echtgenoot was Germaine
vol toewijding voor haar gezin en familie.
Samen hebben ze eerlijk en plichtsgetrouw
hun zaak opgebouwd.
Met grote eenvoud, steeds blijmoedig
en zonder klagen, heeft zij zich gekweten
van haar taak als echtgenote en moeder.
En alles wat het leven haar bracht,
de goede dagen en ook de moeilijke momenten,
heeft zij moedig aanvaard en gedragen,
in vast betrouwen op God.
Wij treuren omdat zo'n goede echtgenote,
zo'n lieve moeder en mémé, ons nu ontvallen is.
Maar wij blijven dankbaar
om alles wat zij voor ons gedaan heeft.

*M'n goede echtgenoot, beste kinderen,
en jij m'n lieve Anneleen,
te plots heb ik u verlaten.
Nu waak ik over u vanuit de hemel.
Ik dank u om uw onverpoosde zorgen
en om uw warme genegenheid.
God alleen kan u belonen
voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.*

Heer, Gij hebt het welgedaan
dat Gij ons zo'n moeder en mémé gegeven hebt.
Neem haar op in uw Rijk van vrede en rust.
En blijf ook ons nabij, alle dagen.