



GEDENK IN UW VROOM GEBED

DE HEER

Gilbert, Richard ROOS

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN WIJMEERSCH,

geboren te Oprakel op 10 november 1915 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 15 juli 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder - Krijgsgevangene 1914-1918

Spelend lid van de Fanfare

« Vrije Kunstkring » Brakel.

Het is volbracht... zo sprak Jezus aan het
kruis toen Hij zijn leven aan de hemelse
Vader opofferde. Deze woorden kunnen wij
leggen op de lippen van onze dierbare over-
ledene, die zijn leven aanzag als een te
volbrengen taak: volbracht is een leven van
opoffering en toewijding; volbracht is een
leven dat vol was van arbeid en moedig ge-
dragen lijden.

Zich vastklappend aan zijn geloof en zijn
verstrooiing zoekend in het werk heeft hij
de harde klappen van het leven gedragen en
is hij zelf een houvast geweest voor zijn
gezin.

Dierbare echtgenote, gij waart steeds mijn
steun en mijn kracht in de blijde dagen van
ons leven, maar niet minder in de dagen
van beproeving en lijden. Heb dank voor de
goede zorgen en de genegenheid waarmee
gij mij altijd hebt omringd en bijgestaan.
Wees nog vele jaren gelukkig met onze kin-
deren en kleinkinderen.

Beste kinderen, familie en vrienden, ge-
denkt mij in uw gebeden en eens komt de
dag dat wij wederom zullen verenigd zijn
bij de Heer.

De families ROOS, VAN WIJMEERSCH,
VAN DEN BOSSCHE, DE PESSEMIER,
**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel