

†

VROOM AANDENKEN AAN

Hector, François ROOS

weduwnaar van

Madeleine VAN WITTENBERGHE,

geboren te Nederbrakel op 29 juli 1930 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het A.Z. te Gent op 14 juni 1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Een mensenleven kan toch zo verschillen; hoge leeftijd of vroeg sterven, geluk of tegenslag, gezondheid of ziekte. Toch moeten we het aanvaarden zoals het zich aan ons aandient. Het leven op aarde is door deze verscheidenheid toch zo onrechtvaardig. Ook voor Hector is het niet rooskleurig geweest.

De boodschap van eeuwigdurend geluk bij onze hemelse Vader geeft ons op het leven een kijk die dit verschil ver overtreft. Na het aardse lijden komt het hemelse verblijden.

Nu we Hector uit handen moeten geven vertrouwen we hem toe aan onze barmhartige hemelse Vader en bidden: Heer, door zijn doopsel en vormsel werd deze mens in u hernieuwd en geheiligd, laat hem thans van aanschijn tot aanschijn uw glorie zien, laat hem nu delen in het hemelse geluk dat niet verstoord wordt noch een einde kent.

De families:

ROOS, VAN WITTENBERGHE,
MUYSHOND,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begravenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel