

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Hendrik ROOS

weduwnaar van
Mevrouw Irma, Albertina MORRE,

geboren te Oprakel op 28 november 1907
en zacht in de Heer ontslapen
in de Sint Franciscuskliniek te Oprakel
op 17 december 1984.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Laat ons nooit vergeten dat de mens niet leeft van brood alléén; geef dat wij Gods naam verheerlijken en rijke vruchten dragen. Moge het vervullen van Gods H. Wil ook onze hoop en vreugde zijn en eens onze uiteindelijke vrede en eeuwig leven. Dat wij mensen ontmoeten die samen de lasten willen dragen, zodat wij elkaar tot hulp, steun en bemoediging zijn.

Zo heeft onze vader door zijn kristelijk geloof, van huis uit meegekregen, zijn zware taak en werk dag in dag uit volbracht, samen met zijn ingoede vrouw die hem helaas te vroeg is ontvallen. Zijn dienstbaarheid, zijn goedheid, zijn vast karakter en geduld waren kenmerkt voor hem; niemand deed vergeefs beroep op hem om

welk werk ook of herstelling te doen. Hij hielp de mensen graag, hij heeft zich voor hen ingezet met zijn arbeid, stielkennis en tijd, heel gewoon.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, vader heeft harde noten moeten kraken: het vroegtijdig verlies en gemis van zijn vrouw en twee van zijn kinderen. U allen hebt de liefde en toewijding van uw doorbrave moeder moeten missen. Mijn levensavond was er een van stille eenzaamheid en afzondering. Hoe zal ik U allen danken voor uw dienstbaarheid, uw bezoek en uw hulp in mijn oude dag. U vooral mijn dochter Christiane was voor mij een engel van goedheid en troost. Blijf trouw aan uw geloof, uw gebed en de zondagsmis, dan zien we elkaar weer in de eeuwige vrede en vreugde, waarvan de engelen zongen in de Kerstnacht...

Beste familieleden en vrienden, dank voor alles en denk nog eens aan mij in uw gebed.

Namis: vrijdag 1 februari 1985 om 19 u.

De families

ROOS, VANDENBOSSCHE,
MORRE, ROELANDT,
danken U.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brake!
Begravenissen-Crematies RAOUL, Brake!