

„De zielen der rechtvaardigen” zijn in Gods Hand”,
(Wijsh. 3,1)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

HENRI ROOS

echtgenoot van Mevrouw

JULIA MINCKE

geboren te Nederbrakel op 15 december 1904 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus
te Brakel-Opbrakel op 14 maart 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Ieder kristen mens wordt in de Vasten uitgenodigd,
door boete en naastenliefde, zich voor te bereiden
op het komende Paasfeest, het hoogfeest der verlos-
sing, van ONZE verlossing. Jezus is niet alléén
verrezen; geen enkele van zijn Godmenselijke daden
heeft hij gesteld voor zich alléén. „Eén is voor allen
gestorven, Eén is voor allen verrezen (Kor. 5,14-15).
Dat vieren we in ieder eucharistie.

Wie zijn leven heeft doorgebracht in oprechte be-
trachting om in liefde tot God en de evenmens te
leven, moet de dood niet vrezen. Het eeuwig leven,
ons bij het doopsel als kiem in het hart gelegd,
ontwikkelt zich tijdens ons aardse leven met Gods
genade en bloeit ten volle open op het ogenblik van
de dood.

Wat is het leven schoon van dit vroom en stichtend
kristelijk leven van onze dierbare overledene, ge-
dragen door een rotsvast geloof en kristelijke liefde.
In alle oprechtheid en eenvoud heeft hij de Heer
geënd en heeft hij, zolang zijn krachten het toe-
lieten, gezorgd en gewerkt voor het dagelijks bestaan
van zijn gezin. Op de werken waar hij was tewerk-
gesteld, was hij geëerd en gewaardeerd door zijn
patroons en kon hij met fierheid en trots terugblikken
op het gepresteerde werk.

Na een leven van noeste arbeid, kwam de welver-
diende rust, maar niets is blijvend en duurzaam hier
op aarde... Als kristen mens weet men dat we naar
het betere toegaan, dat een volkomen gelukkig en
eeuwig leven ons te wachten staat. Dank zij Kristus
lijden, dood en verrijzen.

Mijn dierbare echtgenote, Julia, dank om uw trouwe
liefde, uw toegewijde zorgen. Wij hebben in die vele
jaren samen gebeden, samen gewerkt en samen
geleden, maar ook zielsgelukkig geweest. Scheiden
doet lijden. Uw steun en troost zal een goed gebed
zijn. Eenmaal vinden wij in God elkaar terug.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, in woord
en daad hebben we U de weg gewezen. Draagt zorg
voor moeder. God zegene en beware U.

NAMIS: In Sint Martinus te Opbrakel op zondag
12 april 1981 om 10 u.

De families ROOS, VAN DAELE, MINCKE,
GIJSELINCK

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel