

Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.

(Uit de Bergrede)

†

IN ONZE GEBEDEN GEDENKEN WIJ
DE HEER

HUBERT ROOS

echtgenoot van Marie-Madeleine Van Ryckeghem.

Geboren te Michelbeke op 1 november 1933
en plots overleden in de kliniek der Zusters
van Barmhartigheid te Ronse op 26 juni 1989.
Gezalfd met de H. Olie in extremis.

—
Een zachtaardige en vriendelijke man is ons
ontvallen, plotseling, onverwacht en veel te vroeg.
Hij was geen voorloper, geen grootspreker, wel
integendeel, hij leefde een beetje teruggetrokken
en onopvallend bij zijn dagelijkse bezigheid,
maar wat hij deed, was steeds met zorg gedaan,
vanuit een vanzelfsprekend plichtsbef en met
een bestendige glimlach van tevredenheid.

Wij zullen hem missen. De velen, die in een
vluchtige ontmoeting met hem steeds op een
woord van opbeuring mochten rekenen, maar veel
meer nog diegenen voor wie hij steeds tijd en
attentie overhad, om hen die opbeuring te brengen
en vooral zijn gezin, waar hij naar best ver-

mogen altijd een goede echtgenoot en vader is
geweest. Wij zullen hem ook missen in de kerk,
want hij was een trouwe misganger, onopvallend
ook weer, maar niettemin vanuit een oprechte
levenshouding geworteld zowel in een doordachte
overtuiging, als in een aloude en wijdvertakte
familietraditie.

Als gelovigen nemen wij afscheid van hem,
d.w.z. piëteitsvol indachtig wat goed en schoon
was in zijn leven en biddend om barmhartig-
heid voor wat minder volmaakt of verkeerd mag
zijn geweest en diep overtuigd dat dit afscheid
in de Heer veeleer een tot wederzien zal wezen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De families

ROOS, VAN RYCKEGHEM,
DE VLEESCHAUWER, DE PESSEMIER,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : donderdag 20 juli 1989 om 19 uur.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel