

Vader, Uw Wil geschiede op aarde zoals in de Hemel.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JAN-BAPTIST ROOS

echtgenoot van Elodie VAN DEN BOSSCHE

Geboren te Oprakel de 14 November 1880 en
er godvruchtig overleden de 28 Januari 1954.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Jubilaris van het Xaverianengenootschap,
lid van de bond en van de Confrerie van het
H. Hart, lid van de Confrerie van het
H. Sacrament.

God blijft de Heer en Meester van het leven :
Hij gaf en... Hij nam het weer terug.

« Vader, Uw wil geschiede ». Deze woorden
die wij zo dikwijls zonder nadenken hebben uit-
gesproken, kosten ons nu moeite.

Nu voelen we de pijn van dit onverwacht af-
sterven. Een eerste verwittiging gaf men ons
maar God liet hem nog enkele maanden in ons
midden.

Wij voelden ons gelukkig : ons gebed, onze zor-
gen, onze toewijding werden beloofd... en on-
verwacht kwam de dood ons scheiden.

De dierbare overledene was een rechtschapen
man. Standvastig in zijn christelijk geloof, eenvou-
dig en oprecht, werkzaam en vlijtig, vol liefde
voor rechtvaardigheid en waarheid.

Dierbare echtgenote, pijnlijk valt u zeker mijn
plotseling heengaan. Wij mensen zijn niet gescha-
pen voor het aardse maar wel voor het eeuwig
geluk. Enkel het eeuwige kan ons bevredigen.
Ik weet het : deze woorden klinken U nu hard en

u kunt ze bijna niet aanvaarden maar moge uw
rotsvast geloof U helpen ze te aanvaarden en te
begrijpen.

Dierbare kinderen, vader dankt U en uw goede
moeder voor uw volledige toewijding en uw
zorgen. Blijft eensgezind en bidt voor mij. Gij
vooral, mijn zoon, de Heer toegewijd, gedenk
mij in uw dagelijkse H. Communie en gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

(50 d. afl.)



Zeer getroffen door Uw blij-
ken van diep christelijk mede-
voelen bieden U hiervoor hun
welgemeende dank ;

De familiën ROOS, VAN DEN
BOSSCHE, OCKERMAN, DE
GEETER en PITERAERENS ;