

Op de Heer blijf ik vertrouwen

†

BID TOT ZIELERUST VAN DE HEER

Jozef-Florent Roos

Geboren te Strijpen op 20 januari 1885 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek St-Elisabeth te Zottegem op 12 november 1969, gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Die heengaan in de vrede van de Heer, die ze trouw hebben gediend, moeten door niemand worden beklaagd; want zij hebben de zege behaald en de kroon gewonnen die hun nimmer meer kan ontgaan.

Vader van ontferming en God van alle troost Gij wilt dat ieder die in U gelooft en op U vertrouwt, behouden blijft; schenk uw eeuwige vrede en vreugde aan uw dienaar Jozef, want oprecht geloof en kristelijke hoop bevelen hem bij U aan. Moge zijn ziel, geheiligd door het lijden van uw Zoon, nu overgaan naar het eeuwige leven.

Een goed mens is naar de hemel gegaan. Hij was door en door kristelijk. Het kruis van de ziekte en een pijnlijk levenseinde heeft hij in vereniging met de Heer gedragen tot "alles volbracht was".

Goede zuster en familie, ik dank u voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt omringd

En gij mijn schoonzuster, U moet ik vooral bedanken voor uw onvolprezen goedhartigheid en liefdevolle toewijding welke ik van u genoten heb, bij de Heer zal ik voor U ten beste spreken. Vaartwel, en tot weerziens in het eeuwig vaderhuis.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mevrouw Richard Coeymans-Roos, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Omer Roos-Van Coppenolle, kinderen en kleinkinderen,

De families Roos en Cantaert

denken U voor uw gebeden en kristelijk meevolen in hun rouw.

Schautteet & Zoon - Zottegem