



In deze Eucharistieviering
bidden wij voor
de Heer

JOZEF PETRUS ROOS

echtgenoot van Hilda De Meulemeester
weduwnaar in te huw. van Georgette Goeffers

Zijn leven begon in Oprakel op 9 april 1911. Op 29 juni 1972 had, in de Sint Franciscuskliniek van Oprakel, de beslissende ontmoeting plaats met zijn Schepper en Vader. Hij was daartoe bereid door een goed leven, een louterende ziekte en het sacrament van de zieken. Met hoop op verrijzenis rust hij nu in zijn geboortegrond.

Hij was een braaf, eenvoudig en rechtschapen man. Met zorgzame ijver heeft hij steeds gewerkt voor de zijnen. Geen reizen waren te ver, geen last te zwaar om zijn gezin vooruit te helpen in het leven. Die schone gaven verwierven hem het vertrouwen en de achting van eenieder.

Hij was zo ingesteld dat hij steeds naar de schone kanten van het leven keek en wilde genieten van de goede dingen. Maar het levenslot past zich niet altijd aan bij de levensgesteltenissen. Integendeel het heeft hem herhaalde malen hard geslagen in hetgeen hem dierbaar was. Een pijnlijke ziekte heeft hem langzaam ondermijnd en met zijn volle verstand zei hij, in diep geloof, enkele dagen voor zijn dood: " Daarboven zal het beter zijn ".

't Is vanuit dat zelfde geloof dat wij samen gekomen zijn om te bidden opdat deze goede man het nu werkelijk beter zou hebben. « Heer, herinner U de naam van onze duurzame overledene. » « Gedenk al het goede dat hij gedaan heeft voor » « zijn zorgzame echtgenote en kinderen. Gedenk » « Heer, zijn overlevende echtgenote, kinderen, » « broers en zusters; sterk en zegen ze omwille » « van de liefde en goede zorgen die ze uw die- » « naar hebben bewezen. »

De families

ROOS, DE MEULEMEESTER, DE
CROO, GYSELINCK, GOEFFERS
en HEYSE

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde