



«Heer in Uw handen beveel ik mijn geest».

IN ONS GEBED EN GEEST BEWAREN WE
DE DACHTENIS VAN

MEVROUW

Julienne Octavie ROOS

weduwe van de Heer
Roger DE VOS

echtgenote van de Heer
Albert VAN DE MERGEL

geboren te Sint-Maria-Horebeke
op 1 januari 1930
en plots overleden te Oudenaarde
op 24 april 1988,
begeleid door het gebed van de Kerk.

De namis zal opgedragen worden in de St.-Martinuskerk
te Opbrakel op zondag 29 mei 1988 te 10 uur.

Ik zeg U geen vaarwel, maar tot wederziens bij de
Heer.

Tot ieders verbijstering heeft de dood hier te vroeg
en te plots toegeslagen.

Wij allen, haar familie, verwanten, vrienden en
bekenden, danken de Heer dat we mochten delen
tijdens haar leven:

in de stille eenvoud,
haar toewijding,
haar milde goedheid,
haar dankbare vriendschap,
haar zacht karakter,
haar vriendelijkheid,
haar meelevend begrip
en trouwe voorkomenheid.
Zij leefde en leed
bij het afsterven van haar man.
En als het leven eentonig werd
of hard en zinloos, ging ze toch door
in geloof en vertrouwen op God.
Hij zal haar leven in de verrezen Heer
hernieuwen in alle eeuwigheid!

Slechts het woord, dat ons leed verzachtte, zal ons
troosten. Om uw vriendelijke attentie, om uw mede-
voelen en uw gebed, danken we U allen van harte.

De Heer Albert VAN DE MERGEL,
De families ROOS - BAUWENS.



Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oudenaarde