

De rechtvaardigen zullen eeuwig leven en hun
loon is bij den Heer. Sap. P. 16



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

KAMIEL ROOS

weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE VAN DEN DAELE

geboren te Elst, den 22 April 1865 en aldaar god-
vruchtig overleden, den 6 Februari 1947, versterkt
door de laatste troostmiddelen der H. Kerk.

Lid van de confrerie van H. Hart, H. Sakrament en
andere Godvruchtige Genootschappen.

De Heer had hem met een schoone ziel begaafd,
hij was eenvoudig, godvreezend en oprecht van
hart. Hij was voor ons allen een voorbeeld van
rechtvaardigheid en eerbaarheid, daarom was hij
aangenaam aan God en aan de menschen; in de
stilte van zijn hart beminde hij innig de zijnen en
leerde zijne kinderen God vreezen en beminnen.

De dood, zelfs wanneer ze zoo plots overkomt
verrast nooit den rechtvaardige, hij is altijd bereid
en verwacht haar alle stonden.

H. B.

Wij moeten hem niet beeneen omdat hij ge-
storven is en de loon zijner deugden is gaan ont-
vangen, maar wel omdat ons die bezorgde vader
ons ontomen is.

Beminde broeders en zuster, kinderen, klein-
kinderen, bloedverwanten, pijnlijk is ons afscheid,
doch weest niet bedroefd, maar berust in den wil
van God, wiens besluiten altijd vol wijsheid en
liefde voor ons zijn, ik troost mij met de hoop van
wederziens. Dank voor al uw liefderijke zorgen in
mijn ouden dag besteed, vergeet mij niet in uw ge-
beden.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

De Familiën ROOS-VAN DEN DAELE,

bedanken Ued. voor de gebeden en blijken van
sympathie bij het overlijden van

Mijnheer Kamiel ROOS.