

Zalig zij die hun vertrouwen niet stellen op het tegenwoordige leven, maar die hun hoop stellen op de hemel.



Bid voor de ziel van  
MEVROUW

**Louise ROOS**

weduwe van de Heer  
**Julien DE KONINCK**

geboren te Parike op 31 oktober 1885 en er godvruchtig overleden op 9 november 1967, voorzien van de H.H. Sacramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Heer, het heengaan van een geliefd mens doet ons pijn, des te meer nog wanneer die dierbare een goede moeder was, die gelouterd door de wisselvalligheden van het leven, toch een goed hart bleef bewaren en kon lijden zonder klagen. Getuigenis van een edel gemoed en een diep geloof.

Maar als kristene mensen aanvaardden wij dit offer en bidden : "Geloofd zijt Gij, o God, want al wat Gij doet is goed."

Moge de eeuwige Rechter haar om haar voorbeeldig leven thans de eeuwige beloning schenken.

Al mijn dierbare familieleden, moge de Heer u belonen voor uw liefdevolle en dankbare toewijding. Weest mij nu ook trouw gedachtig in uw gebed.

Mocht Gods zegen U allen gelukkig maken.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.



De families ROOS,  
DE KONINCK,  
MISEREZ en  
SPITAEELS,

danken U oprecht voor uw kristelijke deelneming en blijken van medevoelen.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde