

Geloofd zij Jezus Kristus !



Wij gedenken in onze gebeden de ziel van

SOLDAAT

Luc Jan-Baptist Richard ROOS

geboren te Opbrakel, op 17 januari 1946 en na een smartelijk ongeval overleden te Siegen (Duitsland) op 1 augustus 1965, in bevolen dienst voor 't Vaderland,

gesterkt door de HH. Sakramenten van onze Moeder de H. Kerk.

Het leven is mij zo onverwachts en vroegtijdig ontnomen, o Heer, Gij hebt mijn dagen kort gemaakt, en mijn levenstijd is zoveel als niets in Uw ogen. Maar wanneer die korte levensduur een opgang is geworden naar de Heer heeft dat leven zijn roeping en doel bereikt. Ieder leven heeft maar waarde, wat het waard is voor de Heer.

Allen die de duurzame overledene gekend hebben betreuren hem en geven getuigenis van het goede dat in hem was: deugzaamheid, gediensigheid, werkzaamheid. Als soldaat van het Bataljon Bevrijding was hij door zijn oversten geacht, door zijn medesoldaten als een goede, gediensstige vriend aanzien.

In zijn huiskring was hij de goede voorbeeldige zoon.

Beminde Ouders, wat was ik gelukkig dat ik U in mijn laatste levensdagen bij mij heb gehad en nog enkele woorden tot U heb mogen richten. Gij hebt zoveel voor mij gedaan, pijnlijk was dan ook de scheiding; doch ik zeg U: weest getroost en moedig en hebt betrouwen op God die U

sterken zal terwille van dit offer. Daarom: bidt samen met mijn genegen broer in uw dagelijkse gebeden en in de H. Mis voor uw Luc.

Dierbare familieleden en vrienden, zo plots heb ik U verlaten, doch in de vaste hoop elkaar weer te zien bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

Zo gij kristelijk deelneemt bij dit afsterven, blijft dan in deze H. Mis en bidt voor de overledene.



De families

ROOS.

VAN WIJMEERSCH,
VAN DEN BOSSCHE,
De PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.