



Vroom aandenken aan

DE HEER

Marc ROOS

echtgenoot van Mevrouw
Josiane COECK

Geboren te Oprakel op 6 februari 1938
en onverwacht overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 24 mei 2001,
begeleid door de gebeden uit de dodenliturgie
van de H. Kerk.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

*De namis wordt opgedragen op
zondag 17 juni 2001 om 9 uur
in de parochiale kerk Sint-Martinus te Oprakel.*

Marc, wij hielden van je.
Je was een mooie mens,
groot in je eenvoud.
Stil straalde je rust en vertrouwen uit.
Je rotsvast geloof was je leidraad.

Zoals je hebt geleefd,
ben je ook gestorven :
nog bruisend van activiteit,
in harmonie met de natuur.

Ontroerd door de plotselinge leegte
die je achterlaat,
missen we je stille aanwezigheid,
je wijze raad.

Marc, we danken je
voor wat je voor ons bent geweest
en in gedachten altijd zal blijven.

