

Op U, o Heer, heb ik gehoopt ; ik zal niet te schande worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria, Celesta ROOS

weduwe van **CAMIEL UYTTERHAEGEN**
en van **CYRIEL DE COEN**

Zij werd geboren te Elst op 4 september 1890 en ontsliep zacht in de Heer in de kliniek Hogerlucht te Ronse, op 17 juni 1975, na de H.H. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen te hebben ontvangen.

Zoals voor vele echte moeders kunnen wij hier ook zeggen : de moeder van het dorp is niet meer.

Sterk van gestel, moedig van aard, wilskrachtig van karakter, nuchter van geest, geduldig, zakelijk en gevoelig van gemoed, heeft zij alle wederwaardigheden en wisselvalligheden doorgespargeld, bewust dat God daarmee zijn bedoeling heeft.

Zij heeft geleden, gewerkt en gebeden en zij heeft de kinderen een opvoeding bezorgd, die hen in het nageslacht gemakkelijk door het leven zal kunnen dragen. Zij leefde hartinnig mede met al wat de kinderen beoerde en toch bleef zij op eerbiedige afstand, de vrije persoonlijkheid der anderen eerbiedigend en tevens haar eigen vrijheid in acht nemend.

Het is ware levenskennis niet alles onmiddellijk volmaakt te willen zien, maar vele dingen te aanvaarden zoals ze zijn en het beste blijvend te betrachten.

Het is ware levensrijpheid niet alle vragen direkt opgelost te willen zien, maar dikwijls als vragen te laten staan, en vele vragen zullen door het leven zelf beantwoord worden of als vragen verdwijnen.

Het is ware levenswijsheid, Gods plan en Gods wil, subtiel en nauwelijks vatbaar, met een hoopvol hart in te zien, aan te nemen en Hem daarom dankbaar te zijn.

Bemide kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, gij weet hoe ik voor u geleefd heb. Blijft allen broederlijk één. Gedenkt mij langs Uw familiaal gebed in eensgezindheid en broederlijkheid — zo zult gij mij het best eren en zullen wij innig in elkander voortleven.

Hartelijk dank voor uw voorbeeldige toewijding en verzorging.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families ROOS, UYTTERHAEGEN, DE COEN,
VAN DEN DAELE en VAN DE VELDE,

bedanken.

Begrafenissen J. Aelvoet, Bordetlaan - Ronse