

Een goede moeder is 'n schat waarvan men maar best de waarde kent als men haar ontberen moet.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria - Coleta ROOS

weduwe van Mijnheer Petrus PITERAERENS
Geboren te Opbrakel de 6 Maart 1877 en er
godvruchtig overleden de 19 December 1953.

Versterkt door de genademiddelen

Onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, de Derde
Orde en andere godvruchtige genootschappen.

Nog geen jaar na het plotseling en onverwacht
overlijden van haar dochter ging moeder zelf
heen.

God, ondoorgrondelijk zijn uw besluiten : 'n
liefhebbende moeder, het hart, de warmte en een
sterke sluitsteen in ons familieleven heeft de on-
verbidelijke dood gebroken en ontnomen.

God had haar bedeeld met rijke gaven en die
heeft zij overvloedig rondom zich uitgedeeld. Zij
was een tedere echtgenote en een liefdevolle en
zorgzame moeder en zij laat aan haar kinderen
ten erfdeel een schat van vaste grondbeginselen
en van kristelijke deugden en voorbeelden.

Stilaan voelde zij haar einde naderen en in volle
bewustzijn maar ook in volle overgave aan
Gods Wil vroeg zij zelf de Troostmiddelen die
haar zouden sterken bij haar heengaan.

Tot op haar sterfbed bleef zij bezorgd voor hen
die haar waren toevertrouwd. Ook ging haar
moederlijke bezorgdheid naar hen die zij als we-
nen achterliet, nadat deze hun beminde echtgenote
of moeder verloren.

Mijn beste kinderen, ik dank U voor al uw zor-
gen, voor uw liefde mij betoond. Ik ga heen om
samen met mijn echtgenoot en dochter te delen
in het eeuwig geluk dat God voorbehoud aan hen
die Hem trouw hebben gediend. Dankt God, die
mij toeliet voor zover het mogelijk was de wonden
te helen die de onverbidelijke dood sloeg.
Mijn taak was niet af... maar Gods Wil geschiede.
Blijft eensgezind en denkt aan de voorbeelden
die ik U gaf.

Dierbare familieleden en allen die mij kenden,
bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

De familiën ROOS, PITERAE-
RENS en OCKERMAN ;

Danken U om de blijken van
genegenheid en troost, bij het
overlijden van onze geliefde
moeder, grootmoeder, schoon-
zuster, tante en nicht.