

Ik geloof de verrijzenis des vleesch en het eeuwig
leven. Symbolum.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Octavie ROOS

Weduwe van Mijnheer

Ermelindus Vanden Dooren,

geboren te Delftinge, den 25 Mei 1864, en godvruchtig overleden te St Martens Lierde den 6 Maart 1945 versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was eene voorbeeldige echtgenootte en goede moeder, vol lever en zorg voor haar huisgezin.

Beproeving en lijden zijn haar ten deel gevallen, doch als ware christene onderwierp zij zich aan Gods' wil, wel wetende dat wij met Christus moeten lijden om ons met Hem in de hemelsche vreugde te mogen verblijden.

Gelukkig zij die leven en sterven onder de bescherming van Maria. H. Alph.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, mijn afscheiden bedroeft u, doch troost u met mij daar ik het aardsche bestaan, zoo boos en ellendig, verwissel voor een oneindig gelukkig leven, waar ik u hoop weder te zien. Ik dank u voor uwe genegenheid en goede zorgen, en vraag u nu als laatste gunst een voortdurend aandenken in uwe gebeden. Vaartwel en tot wederziens in den Hemel.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. 300 d.
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. »

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenhove. Geeraardsb

De familiën VAN DEN DOOREN,
ROOS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het afsterven hunner geliefde
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, over-
grootmoeder, zuster, tante, nicht en bloed-
verwante,*

DANKEN U.