

« God ' is Liefde ! »



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

## **Martha ROOS**

weduwe in eerste huwelijk van

Adriën VANBUTSELE,

weduwe van Carlos CLAUSE,

geboren te Nederbrakel op 24 september 1911

en godvruchtig overleden op 18 juni 1989

in Rusthuis « Najaarszon » te Brakel.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

—  
Zoals een roos bij zonsondergang haar blaadjes  
sluit, zo is zij bij Onze Lieve Heer ingeslapen.

Zij heeft haar leven steeds geleid met een  
diep kristelijke overtuiging, ook in perioden  
van tegenslag en de soms pijnlijke beproevingen.  
Haar levenswandel werd gekenmerkt door  
eenvoud, zachtmoedigheid en tevredenheid.

Zij was steeds blij als haar metekinderen met  
vakantie kwamen om ze als een echte moeder  
te omringen met liefde en genegenheid.

De laatste jaren van haar leven is zij terug-  
gekeerd naar de plaats waar zij geboren was,  
om bij haar zusters en familie te zijn, zoals  
zij het zo dikwijls kon zeggen: « om bij mijn  
volk te zijn ».

Nu dit hart, dat zo van het leven en van de  
mensen heeft gehouden stil gevallen is be-  
velen wij U, Heer God, onze lieve overledene in  
Uw handen. Wij geloven dat haar naam in de  
palm van Uw hand staat geschreven en door-  
heen onze droefheid bidden wij: Beloon haar  
voor al het goede dat zij voor ons heeft gedaan  
en laat haar delen in de blijvende vrede van  
Uw verrezen Zoon Jezus Christus.

Dierbare zusters, schoonbroeders, schoonzuster,  
familieleden en vrienden, troost U, eens zien  
wij elkaar weer bij God.

Namis: vrijdag 14 juli 1989 om 19 uur.

De families

ROOS-VAN DAELE,

danken U voor uw bliken van medeleven.

---

Drukk. L. De Ruyver, Brakel

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel