

" Als een vogel, tekenend in de lucht,  
Zoek ik U, Heer,  
Op weg naar mijn Hemels geluk."



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**MICHEL, ARTHUR ROOS**

weduwnaar van Mevrouw  
**GEORGINA VANDENDOOREN**

geboren te Ronse op 6 augustus 1909  
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth  
Ziekenhuis te Zottegem op 29 april 1992,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Beste Vader,

Dank voor al je goede zorgen.  
Bij jou voelden we ons steeds geborgen.  
Je was een steun en toeverlaat.  
Het valt ons zwaar dat je heengaat.

Lieve Bompa,

Daar staat je zetel, ogenschijnlijk leeg.  
In onze gedachten leef je steeds verder  
met je lachende ogen, je helpende hand  
en vooral je boeiende verhalen.  
Dat maakte van jou naast een grootvader  
ook een goede vriend.  
Het valt zwaar zo'n vriend te missen.  
Jou vergeten doen we nooit.

Mijn kinderen,

Laat de zon jullie harten verwarmen  
in deze dagen van droefheid.  
Wees voor elkaar een bron van liefde,  
steun en verdraagzaamheid.

Beste familie, vrienden en geburen,  
troost elkaar en bid voor mij.

**De families ROOS - LAURIER en  
VANDENDOOREN - VANDENHENDE,**

danken U van harte voor uw bliken  
van deelneming en uw gebed.