

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja zelfs is hij een schat voor dezen die godvruchtig hebben geleefd.

H. Fr. v. Assisic.



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

# ODONIE ROOS

weduwe van Mijnheer

## ISIDOR BLOMMAERT

geboren te Nederbrakel den 8 November 1877, en godvruchtig overleden te Aalst, den 8 December 1946. Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Gelukkig de dienares die den Heer bij zijn komst wakende zal vinden.

(Luc. 12)

De dierbare afgestorvene, midden van vele levensbekermissen bleef God getrouw en volbracht gaarne haar godsdienstige plichten, Zij heeft slechts geleefd, gewerkt en gezorgd dan voor haar huisgezin. In de beproevingen en in de ziekte die God haar overzond, was zij moedig en standvastig in haar betrouwen.

Omring van dankbare liefde heeft zij een schoonen ouderdom bereikt; zacht en gerust is zij gestorven en vol geloof het huis der eeuwigheid ingetreden.

O Maria, gij waart mijn troost in de droefheid, mijn sterkte in de krankheid; nu zijt gij de hoop mijner zaligheid.

Bemide kinderen, kleinkinderen, Zusters en familieleden. God roept mij, ik moet U verlaten; ik buig voor zijn heiligen Wil Ik herdenk hoe oppassend gij voor mij waart, Vergeet nooit dat het echte geluk hier op aarde te vinden is, in een goed weten en in de vriendschap met God. Bidt den Heer tot rust mijner ziel en ik zal voor U bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wwe O.Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Leonard BAUDISCO-BLOMMAERT en  
zoon Michel ;  
Mijnheer en Mevrouw René DE TEMMERMAN-BLOMMAERT ;  
Mijnheer en Mevrouw Aimé DE NAUW-BLOMMAERT en  
kinderen Irène en Christiane ;  
De Familjen ROOS, VAN DEN HAEZEVELDE, BLOMMAERT,  
en VAN DE VELDE ;

Bedanken U voor de blijken van deelneming.